



Stichting Vluchtelingenwerk Immanuel helpt vluchtelingen die geraakt zijn door het christelijk geloof.

Ons busje rijdt kinderen vanuit het AZC naar school, brengt mensen van het AZC naar de kerk, brengt jongeren naar jeugdzomerkampen en helpt mensen bij verhuizingen.

Er worden maaltijden klaargemaakt door mensen van het AZC, waar asielzoekers en Nederlanders samen van eten met als doel ontmoeting en een ontspannende avond.

Ook lenen wij soms geld uit aan mensen voor onverwachte noodzakelijke uitgaven, zoals bijvoorbeeld kinderpardon.

Het meeste geld besteden we aan het busje. Helaas hebben we op dit moment niet genoeg inkomsten om de bus te laten rijden. Toch willen we graag dat het voor kinderen van het AZC mogelijk blijft om naar school te gaan in Kootstertille.

Helpt u ons mee?

U kunt een (eenmalige of periodieke) gift geven via:

IBAN: NL21 RABO 0307 3903 49

t.n.v. Stichting Vluchtelingenwerk Immanuel

Wij zijn een ANBI-Stichting, dus uw gift is fiscaal volledig aftrekbaar.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Frans van Wieren, Henk Erkelens, Marco Buitenhuis

www.vluchtelingenwerkimmanuel.nl

Laat het busje rijden!